

Αθήνα, Φεβρουάριος 2023

Αγαπητά αδέρφια εν Χριστώ,

σας χαιρετούμε με πολλή αγάπη! Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας προσκαλέσουμε σε μια εκδήλωση που οργανώνουμε με θέμα **«Υιοθεσία και Αναδοχή: Διασκελίζοντας το τείχος»**. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα τη **Δευτέρα 20 Μαρτίου, 18:30-20:30, στην Α΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών**. Για πολλούς η υιοθεσία και η αναδοχή φαντάζουν ένα «τείχος», για κάποιους απροσπέλαστο και για άλλους αδιάφορο, μακρινό, ξένο. Θέλουμε να ενημερωθούμε για τους θεσμούς παιδικής προστασίας και μαζί με τον Θεό μας να διασκελίσουμε το τείχος (Ψαλμός 18:30).

Η υιοθεσία και η αναδοχή είναι θεσμοί παιδικής προστασίας που συνδέονται βαθιά με τις αρχές της χριστιανικής πίστης και την καρδιά του Θεού. Στόχος μας είναι να εξετάσουμε εάν και πώς αφορούν εμάς σήμερα. Με τη παρούσα εκδήλωση θέλουμε να φέρουμε στην επιφάνεια το κοινωνικό ζήτημα της προστασίας των παιδιών που μεγαλώνουν σε ιδρύματα ή μη καθώς και τη θυματοποίησή τους. Θα ενημερωθούμε για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και για τις δυνατότητες που παρέχονται από τα νέα προγράμματα υιοθεσίας και αναδοχής. Υπογραμμίζοντας την ατομική και συλλογική ευθύνη μας απέναντι στο ζήτημα αυτό, θέλουμε να εμπνεύσουμε και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον για δράση. Χρειάζεται να αναλογιστούμε πώς οι εκκλησίες μας υιοθετούν θεσμούς και πρακτικές υπέρ της παιδικής προστασίας, πώς καλλιεργούν μία κουλτούρα υπέρ αυτών των θεσμών και πώς ενθαρρύνουν ή υποστηρίζουν ανθρώπους που προσπαθούν να δράσουν. Η Εκκλησία οφείλει να αντανakλά την καρδιά του Θεού, του Θεού που υπερασπίζεται και φροντίζει τα ορφανά και τις χήρες.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν με εισηγήσεις (με αλφαβητική σειρά):

- Δρ. Θεοχάρους Μυρτώ (καθηγήτρια θεολογίας στο Ελληνικό Βιβλικό Κολλέγιο),
- Αιδ. Κανταρτζής Παναγιώτης (ποιμένας Α' Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας και πρόεδρος της Γενικής Συνόδου της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ελλάδος)
- Σεραφειμίδη Δανάη (κοινωνική λειτουργός - Επιστημονική συνεργάτης της Unicef Ελλάδος)

Ακόμα, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και προσωπικές εμπειρίες.

Σας προσκαλούμε να βρεθούμε μαζί, να ενημερωθούμε, να προβληματιστούμε και να δρασκελίσουμε το τείχος! Παρακαλούμε ενθαρρύνετε αδέρφια από της εκκλησιαστικές κοινότητες να συμμετέχουν. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους από κοντά!

Με εκτίμηση,

Γιάννης Τζαμτζής
yannis@alana-athens.gr

Η **alana** ξεκίνησε τον Ιανουαρίου του 2020 σε συνεργασία με το City to City Balkans, κάτω από την πνευματική καθοδήγηση της Α΄ Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Στόχος της είναι να δημιουργεί «χώρο» για τα παιδιά της πόλης με κύριο σκοπό την άνθησή τους! Έχοντας τη ματιά μας στραμμένη σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, αναζητούμε ευκαιρίες και δημιουργούμε τρόπους για να φέρουμε τα παιδιά πιο κοντά με τον πολιτισμό και την κοινωνία, προτείνοντας μια εναλλακτική θέαση της καθημερινότητας μέσα στην πόλη. Μέλημά μας είναι η σωματική, η ψυχολογική, η κοινωνική, η γνωστική και η πνευματική ευημερία των παιδιών που ζουν στην πόλη. Χρησιμοποιώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά μας, εργαζόμαστε για το “well being” των παιδιών, παρέχοντας αφορμές για διάδραση με την πόλη, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με τη μάθηση, με κύρια πηγή έμπνευσης τη χριστιανική πίστη. Οργανώνουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εργαστήρια, σεμινάρια και παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών που ζουν στην πόλη.